

FRA  
BLOGGEN

NASER KHADER, MF (K)

naser.blogs.berlingske.dk

Send mig en  
skudsikker vest, Naser

For et par dage modtog jeg en hilsen fra en Facebook-ven, der skrev: »Naser! God vind! Jeg sidder lige nu i netcafeen i Rantzausgade. Er på nettet. Opdaterer hjemmeside(r) m.v. Huller i vinduerne fra skudsalver. Meget få gæster. Her plejer at være 10-20 spillere m.v. Lige nu er vi måske kun fem stykker. Jeg sidder lige med ryggen ud til gaden. I første række af de 50 computere. Send mig en skudsikker vest, Naser! ;-«

DET VAR TANKEVÆKKENDE, og trods den humoristiske tone, forstemmende. Alle fra fagfolk til politikere river sig i disse dage river i håret over skudepisoder, bandekrige, chikanerier og meget mere blandt unge på Nørrebro, i Tåstrup, i Aalborg, i Hellerup – mange steder. Problemerne breder sig hen over postnumrene på Danmarkskortet. Er vi magtesløse? Nej, så langt tror jeg nu heller ikke, jeg vil gå. Men vi har i hvert fald at gøre med noget, som ikke kan løses ved med et enkelt tiltag – blandt andet fordi der ikke er tale om et enkelt problem, men mange problemer.

LYSTEN TIL AT generalisere og til at sætte hårdt ind over for alle uden undtagelse, ligger lige for. Sådan har jeg det da også selv, når nogen igen er blevet skudt, og når uskyldige mennesker er blevet eller har været snublende nær ved at blive ramt. Det er vel lige før, at jeg og alle andre 'bedsteborgere' i et svagt øjeblik egentlig godt kunne have en lille sympati med de medarbejdere fra Tåstrupgård, der uddelte lussinger som en del af projektet med at få de unge til at holde sig på dydens smalle sti. For hvem kan ikke genkende følelsen af, 'at nu er det nok – de skulle have nogle flade'.

Læs videre på [berlingske.dk](http://berlingske.dk)

## REAKTIONER

## Jeg er dødhamrende træt

Hvorfor er det en bestemt gruppe mennesker som altid skal ødelægge det ellers gode samfund, Danmark trods alt er? Man skulle tro at de havde fået krig og vold nok, hvor de kommer fra. Jeg er dødhamrende træt af at høre om dem og at se, hvor uinteresserede de er i at deltage i det samfund, som tog imod dem – for at sige det ærligt.

B. JENSEN

## Magtesløshed

Brian Mikkelsen, der jo er en flink og sympatisk minister, burde nok også have lidt mere gennemslagskraft. Den fortsatte afbrænding af biler i Kalundborg bekræfter vel bare magtesløsheden. Hans troværdighed er vel faldet en hel del, efter at han mange gange har lovet, at nu bliver der gjort noget. Den dræbende langmodighed duer ikke rigtig længere.

ERIK T.

## BLOG OGSÅ MED:

## PER MEILSTRUP

»Klima-skurkene bliver helte – og omvendt«



dengroennebundlinje.blogs.berlingske.dk

Skriv til debatredaktionen, Berlingske Tidende, Pilestræde 34, 1147 København K. Mail til [debat@berlingske.dk](mailto:debat@berlingske.dk)

## BREVE FRA LÆSERNE

berlingske.dk/debat

Læserbreve skal være korte og må højst være på 1.000 anslag inkl. mellemrum. Opinionsindlæg skal være på 2.500 anslag inkl. mellemrum. Kommentarer 5.000 anslag inkl. mellemrum. Kronikker 7.500 anslag inkl. mellemrum. Opgiv venligst navn, adresse, evt. stilling og telefonnummer.

Vi bringer kun indlæg, som alene er sendt til Berlingske Tidende – angiv venligst: »Kun for Berlingske Tidende«. Vi forbeholder os ret til at redigere, herunder forkorte.

Vi påtager os intet ansvar for materiale, som er indsendt uopfordret. Indleveret stof modtages under den forudsætning, at Berlingske Tidende har ubegrænset ret til at anvende stoffet i avisens udgaver (papir, internet m.v.) herunder at arkivere stoffet elektronisk.

## Frank Jensens ansvar

Inden Frank Jensen, overborgmesterkandidat i København, kommer for godt i gang med at kalde statsminister Lars Løkke Rasmussen sølle, fordi han finder kommunernes indsats mod bandekrigen utilstrækkelig, skal Frank Jensen huske, at han selv som tidligere MF'er har medvirket til den betydelige indvandring. Og hvad deraf fulgte. Desuden har han og hans parti medvirket stærkt til den passivering og klientgørelse af indvandrere, som bandekrigen er et (delvis) resultat af. Unge vil tages alvorligt. Det gælder også indvandrere. Giver man dem ikke et alternativ til kriminalitet, f.eks. uddannelse og arbejde, er en kriminel løbebane eneste udvej. Endelig har Frank Jensen og socialdemokraterne uantastet ladet indvandrere/gæsterne dirigere rundt med vores samfundsindretning.

LO, som Frank Jensen nu sidder sikkert på skødet af, og socialdemokraterne havde/har en fælles interesse i at holde indvandrere ude af arbejdsmarkedet. Der gik mange år, før de var tålt på arbejdspladserne. De blev frosset ude. I stedet for at skælde ud, burde Frank Jensen sætte sig for at rydde op efter disse fejltagelser, hans parti har medvirket til.

Erik Staffeldt  
Asmussens Allé 5  
1808 Frederiksberg C

## Samfundsfjender

Jeg har svært ved at forstå, hvorfor der skal bruges to sider i avisen i en hel uge, for at glamourisere en kriminel bølle fra Tåstrupgård. Stilling: Bandeleder. Rami Mawad.

I onsdagsavisen udnævnes så den to gange dømte forbryder, Brian Sandberg, til »Jetset-rocker« og vi får en rørende historie om manden, som var han en ordentlig samfundsborger, og ikke medlem af en dybt kriminel samlig af forbrydere og gangstere, nemlig HA.

Beskrivelse af hans liv i Hellerup-miljøet, hans hårde opvækst i kriminalitet, hans luksusbolig på Tuborg Havn, hans fine biler, hans rejser m.m. Ikke et ord om, hvor pengene kommer fra, kontanthjælp, invalidpension, førtidspension ville alle tre udbetalt på samme tid ikke række.

Arbejde? Løn? Skattebetaling? Formue? Af hvad? Spørgsmålet burde være stillet, der mangler et svar, og derfor forstår jeg ikke, at Sandberg skal omtales på samme måde, som anstændige borgere!

HA, Bandidos og banderne er udskud, og fortjener kun beskrivelser som kriminelle, samfundets fjender. Det mest ærgerlige ved bandekrigen og skyderierne er, at de aldrig er i stand til at ramme hinanden!

Gustav Flems  
Skjalm Hvidesvej 7  
4180 Sorø

## Larmende observatør

Det er ikke rart at tænke på hvilket CO<sub>2</sub> regnskab der ville laves på baggrund af den smukke film, DR2 viste tirsdag aften. Den verdensberømte fotograf, Yann Arthus-Bertrams, kendt for sine billeder af 'Jorden set fra himlen' havde lavet en svimlende smuk og bjergtagende film af klodens tilstand lige nu. Men desværre havde han lavet sin film fra en brændstofsuger af de mest ekstreme, en helikopter der under optagelserne tydeligvis har forstyrret både isbjørne i Arktis og indfødte stammesamfund på Afrikas savanner og sendt en byge af dieselskyer ned over disse sagesløse skabninger. Jorden er smuk, men kom ned i øjenhøjde og vær med til at bevare den!

Geert Wiik  
Fredensgade 13  
4800 Nykøbing F

## Sæt personalet fri

Her i arbejdsmiljøgen kunne man med rette sætte fokus på arbejdsmiljøet for sundhedspersonalet i kommuner og regioner. Kravene og forventningerne til, hvad de skal præstere, stiger og stiger. Men det er svært i en hverdag præget af personalemangel, papirarbejde og IT-systemer, der ikke »taler sammen«. Dermed er der også en større risiko for utilsigtede hændelser, fejlmedicinering

og stress. Lad os i stedet sætte sundhedspersonalet fri ved at lave en langsigtet plan for fastholdelse og rekruttering af dygtigt personale, give sundhedspersonalet tid til deres kerneopgaver og investere i forskning og gode elektroniske patientjournaler. Så skal vi nok komme tættere på et sundhedsvæsen i verdensklasse og frembringe nogle gode historier, som kan vække mediernes interesse.

Annette Rolsting  
Sikavej 9, 4050 Skibby

## De retfærdige

»Det er fuldstændig absurd, at regeringen vælger at eskalere situationen på den her måde,« udtaler en klimaaktivist fra Climate Justice Action til Berlingske 19. oktober om regeringens planer for at skærpe straffene for gadeuro og hærværk. Når man tilhører den globale aktivistbevægelse bør man selvfølgelig have udvidet rettigheder til at lave ballade, smadre butikker, tænde bål i gaderne, spærre for trafikken osv. Retfærdigheden er på deres side, miljøet er den hellige gud, under hvis tilbedelse målet helliger midlerne. Regeringen kriminaliserer os, ergo har vi lov til at gå endnu mere amok – smart, ikke?

Henrik Simonsen  
I.P. Hansens Vej 13  
4000 Roskilde

## berlingske.dk/billeder



## DK DENGANG

1964

FOTO: ALLAN MOE

Berlingske Tidende har samlet sine små avisbude til kolsammen i trykkerihallen.

SE MANGE FLERE BILLEDER PÅ VORES HJEMMESIDE BERLINGSKE.DK/DKDENGANG